



handicamp
outdoor



NIEUWSBRIEF



December 2013

Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie die gehandicapten de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan avontuurlijke en betaalbare kampeervakanties, met onze volledig aangepaste camper.



In deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers, gasten, oud-vrijwilligers, sponsors, direct betrokkenen en andere geïnteresseerden van Handicamp Outdoor informeren over de lopende activiteiten. Ook wensen we alle lezers een fijne kerstperiode en een gezond, gelukkig en avontuurlijk 2014.

Drempelloos vakantieplezier!

Handicamp Outdoor

Het eerste volle reisseizoen met de nieuwe camper zit erop. We kunnen terugblikken op een geslaagd reisseizoen. Natuurlijk waren er ook af en toe wat probleempjes omdat we de camper nog niet allemaal door en door kennen, maar dat is allemaal goed gekomen.

'Avontuurlijk' heeft meerdere betekenissen. Zoals meerijden op zo'n super stoere trike, een kijkje nemen in een onderzeeboot, maar ook vast komen te zitten op het strand!



De VW-bus en de Handihome zijn gepimpt. De boegboorden op de Handihome zijn opnieuw bestickerd en zijn nu ook in de nieuwe huisstijl. De VW-bus ziet er weer uit als nieuw, met dezelfde bestickering als de Handicamper. Zo kunnen we weer goed voor de dag komen.

En wist je trouwens dat je Handicamp Outdoor ook op Twitter en Facebook kunt volgen?

Sail Den Helder reis

Dinsdag. Tijdens ons bezoek aan de Bataviawerf in Lelystad was het heel mooi om te zien hoe de schepen in de VOC tijd werden gebouwd. Ook waren er heel veel oude ambachten te zien. In de smederij zagen we hoe al het scheepsbeslag op deze werf nog steeds met de hand wordt gemaakt. We reden de oude rijkswerf Willemsoord op waar de havenmeester ons al op stond te wachten. Peet is met Reina de camper gaan uitschuiven met de nodige kijkers. Mede door de "oplopers" (marine term voor mensen die even langskomen om gezellig een praatje te maken en wat mee eten en drinken) hebben we een gezellige avond gehad.

Woensdag. Vandaag een bezoek aan de Broekerveiling in Broek op Langendijk: de oudste en enige doorvaart veiling ter wereld. Aangekomen op de Broekerveiling werden we getrakteerd op koffie en thee en een broekerbol. Lekker! Er volgde een rondvaart door het duizend eilanden gebied met uitleg van de stuurman. Na de vaartocht gingen we veilen. Marcel was een goede handelaar en we gingen met een tas vol groenten en fruit weer op naar Den Helder. Bij het Marine museum zagen we een onderzeeboot op de wal staan.



Donderdag. Op de dag dat Sail en de Marine dagen gaan beginnen, gaan wij het gebied verkennen: wandelen en bootjes kijken. Op het terrein van het marine museum waren we getuige van het oefenen van het K.I.M. voor de beëdiging van officieren wat zondag zal plaatsvinden. Daarna werden we ingescheept voor een vaartocht. We kregen muntjes om wat te drinken en de bemanning kwam later nog langs met lekkere hapjes. Peet gaf uitleg wat er allemaal te zien was.

We hebben heel veel mooie schepen gezien. De mariniers hebben we horen schieten en de helikopter zien vliegen. Heel erg genoten van alle mooie grote zeilschepen.

Vrijdag. Met de taxi gingen we naar Fort Kijkduin. Julian en Mariet naar het aquarium, waar ze de haaien blij hebben gemaakt met garnalen. Daarna hebben we het andere deel van het museum bekeken waar een tentoonstelling over de oorlog was.

Tijdens de Sail dagen was er elke avond een mooi vuurwerk te bewonderen. Het vuurwerk was erg uitgebreid en we hadden een prachtig uitzicht.

Zaterdag. Julian en Ineke gingen naar Hr. Ms. Dolfijn; de onderzeeboot waar Richard op gevaaren heeft. Julian heeft zich overtuigd van de kleine ruimtes die er zijn op een onderzeeboot. Op de foto (op de eerste pagina van deze nieuwsbrief) waar Julian staat zijn de kooien opgeklapt. Dus wanneer iedereen opgestaan is worden de kooien opgeklapt en kan de tafel gedekt worden. De rest ging het kermis terrein en de ambachten markt verkennen en verder de stad in

We gingen het centrum van Den Helder in. Daar hebben we de gehele crew-parade vol muziek en verkleedpartijen langs zien komen. Kortom: een vrolijke boel! Bij terugkomst bij de camper vertelde Peet dat hij de wethouder van welzijn op bezoek heeft gehad.

Wethouder Wiltrude van den Bos en haar echtgenoot Kapitein ter zee Kees Turnhout zijn onder de indruk van de camper. Ze waren blij met ons bezoek aan Sail Den Helder en we zijn in de toekomst welkom in Den Helder.

Zondag. Onze laatste dag in Den Helder. Het was indrukwekkend en het Wilhelmus werd aan het slot door de Mariniers kapel gespeeld. Daarna zijn we met de gehele groep gaan wandelen richting Marine terrein langs alle grote zeilschepen. Ook dit was indrukwekkend en prachtig om te zien. Het was een mooie slenterdag langs de nieuwste aanwinst Zr. Ms. Groningen en de tail ships. Op radio was te horen dat er 350.000 bezoekers zijn geweest op Sail Den Helder en de Marine dagen. S'avonds meerden we af in de Handhome en was deze Sail reis ten einde. Een geslaagde vakantie met veel gezelligheid, humor en indrukwekkende schepen.

Ingekort verslag van Mariet met inbreng van Julian, Reina en Peet.

Je kunt weer inschrijven voor een reis!

De nieuwe reisgids is uitgegeven. Je kunt de gids lezen en je opgeven op de website, www.handicampoutdoor.nl. De reiscommissie heeft weer een paar mooie nieuwe reizen gepland, bij voorbeeld de Zwarte Cross, Oerol, Vogezen en Vlaanderen. Kijk of jouw droomreis er tussen staat en geef je op!



Handicamp bestaat 25 jaar!

Het begon ooit met drie mannen en een verbouwde touringcar. Na drie jaar werd de eerste echte Handicamper gebouwd. En nu hebben we weer een nieuwe camper. Dit najaar bestond Stichting Handicamp Overijssel 25 jaar. Een kwart eeuw, dat is wel iets om heel trots op te zijn.



Tijdens de reünie zijn Jerry Schelfhout en Marcel Bouwmeester gehuldigd voor hun 25-jarige inzet bij Handicamp. Helaas kon Marcel zelf niet aanwezig zijn. Jerry kreeg een speldje en is uitgeroepen tot Erevoorzitter van Handicamp. Marcel zal op een ander moment in het zonnetje gezet worden.

Daarnaast is Ditta gehuldigd voor haar 20 jaar actief zijn bij Handicamp. Natuurlijk ook dank aan alle vrijwilligers: zonder jullie was dit niet gelukt!

In de pers is hier ook aandacht aan besteed; op 1 november stond Handicamp op de voorpagina van Hellendoorn Journaal met een mooie foto. En in de Tubantia van 4 november is ook een artikel over ons gepubliceerd. Zie de bijlage.



Op naar de volgende 25!

Reisverslagen

Van de reizen worden mooie reisverslagen gemaakt. De PR commissie krijgt regelmatig het verzoek om deze op de website te zetten. Helaas zijn veel verslagen te lang. Reden voor de PR commissie om wat richtlijnen te maken voor de verslagen die op de website gezet worden.

Eigenlijk komt het er op neer dat je twee soorten verslagen hebt Het eerste is voor de deelnemers aan de reis, waar alle details in beschreven worden. Dit is het verslag dat je aan je reisgenoten uitdeelt, dat je na een jaar weer eens leest en weer precies weet hoe het was. De tweede is het verslag voor de website, waar de nadruk meer ligt op de activiteiten en de sfeer. Dit is het verslag dat een bezoeker op de website leest om een indruk te krijgen van de Handicamp reizen. Die hoeft niet te weten wat er gegeten is die dag, of hoe laat we zijn opgestaan en zijn gaan slapen. Dus een samenvatting van het uitgebreide verslag. Even kort op een rijtje:



- Het belangrijkste doel van een reisverslag op de website is: geïnteresseerden in zo'n reis een goede impressie geven van de reisbestemming en de sfeer.
- Door een prettig leesbare, kort en bondige impressie (2-3 A4-tjes ongeveer) van een reis te geven, waarin vooral de reisbestemming duidelijk uitgelicht wordt,
- Gecombineerd met een aantal sfeerimpressies, mooie foto's.
- Wat waren de indrukken van de gasten; wat was er nou zo mooi/bijzonder aan deze bestemming; van welke activiteiten is er zo genoten; anekdotes; waarom was dit nou zo'n leuke/of niet leuke reis?
- In een Wordbestand van maximaal 2 MB

De PR commissie zet de verslagen op de website. We kijken wel even of er geen taal- en spelfouten in staan. Mochten er dingen in gewijzigd worden, dan gebeurt dat altijd in overleg met degene die het verslag heeft geschreven. Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben, mail die dan naar info@handicampoutdoor.nl

Vrienden van Handicamp

Met het realiseren van de camper houden de activiteiten voor fondswerving voor Handicamp niet op. De commissie 'Vrienden van Handicamp' zal actief blijven om het resterende bedrag, maar ook de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Dus het vriendelijke verzoek om alert te blijven op mogelijkheden voor ondersteuning van Handicamp Outdoor. Dankzij de bijdragen van sponsoren, inzet van vele vrijwilligers kunnen we onze reizen blijven aanbieden. Heb je een leuk idee, actie of sponsor, mail dit dan naar Petro Burggraaff, petr.burg@gmail.com

Er zijn veel acties georganiseerd en tips gemeld. Verder hebben we diverse donaties van stichtingen en fondsen ontvangen die Handicamp Outdoor een warm hart toedragen. Het totale bedrag dat nodig is voor de nieuwe camper is bijna gehaald. Allemaal heel veel dank!

Handicamp Outdoor is een financieel gezonde ANBI erkende organisatie.
Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.



Giften kunnen overgemaakt worden op rekening nummer NL88 RABO 0120946122
t.n.v. Handicamp Outdoor onder vermelding van 'Camper'.
Voor meer informatie, stuur een mail naar: vrienden@handicampoutdoor.nl

Verzoek van de schoonmaakcommissie



Na herhaalde oproepen en menigeen te hebben benaderd is het helaas nog steeds niet gelukt om dames of heren te vinden die 3 à 4 keer per jaar willen helpen met het schoonmaken van de camper. Een leuke klus, in een enorm gezellig team.

Mocht je na het lezen van dit bericht toch nog tot het besluit komen om mee te helpen met schoonmaken meld je dan zo snel mogelijk aan bij Ditta. Ook als je iemand anders weet die zou willen meehelpen. Let wel; zelfs al kan je maar een paar keer per seizoen helpen, dan zijn wij al ontzettend blij met je inzet.

Ditta Drayer
0548-611547
be.drayer@hetnet.nl

Website

Op onze website www.handicampoutdoor.nl is veel informatie te vinden over de organisatie, de geplande reactiviteiten, foto's en het laatste nieuws vanuit Handicamp Outdoor. Aanvullingen, ideeën en suggesties zijn erg welkom. Graag mailen naar info@handicampoutdoor.nl

Contactpersonen

Geïnteresseerd in de activiteiten van de diverse commissies, heb je vragen of behoefte aan specifieke informatie, laat het ons weten via e-mail of telefoon.

Dagelijks bestuur	Arnold Verkroost	0548-615460	t.j.verkroost@versatel.nl
Gastcommissie	Anne-Lies van Heun	0548-611336	annelies@huisenvanheun.nl
	Karin Ebben	0548-614588	carin.ebben@zonnet.nl
Schoonmaakcommissie	Ditta Drayer	0548-611547	be.drayer@hetnet.nl
Chauffeurscommissie (1-1-2014)	Harry Lookamp	0548-515427	h.lookamp@gmail.com
Technische Dienst	Henk Nijland	0548-611500	geen e-mail
PR commissie	Karen Bresser	0573-252025	karen.bresser@kpnmail.nl
Reiscommissie	Ina Muller	0548-613140	inamuller@gmail.com
Vrienden van Handicamp	vacature		

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

Handicamp Outdoor

Bedrijvenweg 25
7442 CX Nijverdal
www.handicampoutdoor.nl

